

Resurrection Life of Jesus Church

TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA

RLJ-1109-S

JOHN S. TORELL

25 NOVEMBER 2007

DEL 7: DET ANDLIGA TILLSTÅNDET I ISRAEL

HISTORISK BAKGRUND

Den kvarleva från de tolv stammarna som levde när Jesus föddes i Betlehem levde ett dystert liv. De stora förhoppningarna på mackabeerna hade gått i kras. Judarna fick uppleva ca 80 år av självstyre, men det var en turbulent tid, då två politiska partier krigade mot varandra, sadducéerna och fariséerna.

Tills ca 63 f. Kr. rådde politisk instabilitet i de tre provinserna Galiléen, Samarien och Judéen. Bittra inbördes strider, kiv och ojust politik var normen. Det judiska folket led och det fanns inget meningsfullt religiöst eller politiskt ledarskap. För att komma över detta politiska dödläge, vädjade sadducéerna och fariséerna till den romerske generalen Pompejus om hjälp, men han lurade dem och införde romerskt styre i landet.

Medan Pompejus träffade de judiska delegationerna, befallde han i hemlighet sin armé att gå in i Judéen. När detta blev känt för de olika judiska ledarna, lyckades en av dem fly från det romerska lägret och skyndade sig tillbaka till Jerusalem för att organisera väpnat motstånd.

Sorgligt nog fanns det två grupper judiska styrkor i Jerusalem, en sadducéernas och en annan fariséernas. Och istället för att samarbeta mot romarna, stod de i opposition mot varandra.

Den romerska armén bröt igenom försvaret och ca 12 000 judiska män dödades i striden. När de romerska soldaterna kom fram till templet, såg de att de judiska prästerna fortfarande utförde de dagliga offren, men mejades ner av de romerska soldaternas kraftiga svärd. När en präst dödades, steg en annan präst upp för att fullborda offret, och även han dödades. Romarna gjorde ingen skillnad mellan judiska kämpar och präster. När allt motstånd slutligen hade upphört gick general Pompejus in i det allra heligaste och vanhelgade det med sin närvaro.

Vid tiden för Jesu födelse i Betlehem, höll romarna landet i ett järngrepp. Det judiska folket fann att de var ett folk utan hopp eller framtidsdrömmar. Ca 700 år före, fick profeten Jesaja en profetia angående denna tid. **Jes. 8:11-22, 9:1-7**

FÖRHÅLLANDENA I LANDET

Sadduceerna trodde inte att synd skilde dem från Gud, de trodde inte på ett liv efter detta, eller att änglar och demoner existerade. De var pragmatiska politiker som samarbetade med den romerska regeringen för att få det bra. **Apg. 23:6-10**

Fariséerna försökte betala för sina synder med ritualer och väntade på att deras messias skulle komma och kasta ut romarna från deras land. En rad män hade



kungjort att de var Messias, samlade några anhängare, och försökte kämpa emot romarna. Alla togs dock till fånga av romarna och dödades genom svärd eller korsfästelse. **Apg. 5:34-39**

Essénerna var en organisation som de flesta kristna idag inte vet något om. De uppträdde som ett hemligt sällskap och hade olika grader med initiationsriter och hemliga eder. Männen var gifta och deras barn uppfostrades i denna miljö. De var emot våld och användandet av vapen. Man kanske kan jämföra dem med det amerikanska Amish-folket, som ännu lever gammaldags, håller sig för sig själva, och inte vill utveckla sitt samhälle med ny teknik eller kunskap. Dödahavsrollarna (upptäckta 1947) är från ett essenskt område och avslöjade mycket om deras trossystem. Essénerna nämns inte med namn i det Nya Testamentet.

Kabbalisterna hade ett *modus operandi* liknande det organisationen Frimurarna har idag. Genom detta tillvägagångssätt hade de infiltrerat både sadducéerna och fariséerna och hade blivit en hemlig organisation inom organisationerna. Parasiter vore ett bra ord för att beskriva dem.

Som jag diskuterade i föregående predikan var deras agenda att hämta upp den "heliga ormen" från den bottenlösa avgrunden. Den mänskliga ledare som skall göra detta borde vara den "mystiske messias." När väl denna messias kommit, skulle han ha övernaturliga krafter och kunna driva ut romarna och upprätta det Judiska Riket, som så småningom skulle styra över hela världen. Det fanns en grupp kabbalister i början av Jesu verksamhet som trodde att han var "messias." De försökte att med våld föra Jesus med sig och utropa honom till konung över judarna. **Matt. 11:12**

Många pastorer har predikat över denna vers och sagt att vi måste upprätta Guds rike med kraft. Detta visar på total okunskap, eftersom de inte har någon bakgrund om situationen på Kristi tid. **Joh. 6:14-15**

ANDLIGT VACUUM

Gud lät Jesus födas i en tid av depression och förtvivlan för Israels barn. De var desillusionerade av sina två politiska partier och hatade romarna. Falska messias figurer uppstod då och då som ett sken i det politiska rampluset, jagades som förbrytare av romarna och avrättades. Avrättning genom korsfästelse var vanligt. Varje falsk messias gjorde anspråk som han inte kunde infria. Vanliga män och kvinnor var mer bekymrade om att överleva och kunna skaffa mat åt sina barn. Brottslighet, dryckenskap, prostitution och sexuell omoral, etc, frodades. Politisk korruption var vanligt förekommande och det fanns ingen rättvisa för den fattige. Om du förstår detta så kan vi börja studera Jesu undervisning när Han talade till människor utan hopp och med en dunkel framtid.

BUDSKAPET FRÅN JESUS

Samma tillstånd som rådde på Jesu tid råder fortfarande, ca 2000 år senare. På grund av det är Jesu budskap fortfarande aktuellt.

- Upprätta moralen – **Matt. 5:1-10**
- Ge dem en identitet – **verserna 11-16**
- Jesus kom inte för att upphäva Guds lag – **verserna 17-19**
- Människan kan inte frälsa sig själv – **vers 20**
- Hur man hanterar vrede – **verserna 21- 26**
- Lustar och äktenskap är oacceptabelt för Gud – **verserna 27-32**
- Inga bindande eder – **verserna 33-37**
- Hur man hanterar negativa krafter – **verserna 38-48**

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?