

# Resurrection Life of Jesus Church

## TRYCKET ÖKAR

RLJ-992-S

JOHN S. TORELL

28 AUGUSTI 2005

### DEL 1: GUDS KALLELSE I MITT LIV

#### GUDS KALLELSE I MITT LIV

När Gud kallade mig till tjänst och jag överlämnade mig till honom den 26 april 1967, var det med stor glädje och förväntning som jag såg fram emot att tjäna Gud på heltid hela livet igenom. Om jag hade vetat hur det skulle vara år 2005, kan jag mycket väl ha backat och bett Gud kalla någon annan. Men Gud varnade mig och gav min fru och mig denna profetia. Här är profetian som gavs av en man i Sverige som vi aldrig har träffat och som nu är hemma hos Herren:

*"Se, Jag; Jesus, är den Strålande Morgonstjärnan som skall leda er och giva ljus på er stig genom mitt eget Ord. Se, på mina händer har jag skrivit era namn, och jag skall leda er på min egen väg, säger Herren.*

*Ni kommer säkert att möta svårigheter och farliga motgångar. Men då kommer ni att minnas att det är jag som sänder er och ingen människa. Och där jag är skall alla portar öppnas och alla svårigheter skall besegras i kraften av mitt namn och i kraften av min försoning på Golgata, säger Herren din Frälsare."*

38 år senare kan jag vittna om att den profetian har uppfyllts fler gånger än jag kan komma ihåg och att den väg Gud hade åt mig är nästan lika svår som den väg Jesaja vandrade. **Jes. 6:8-10**

#### HUR TRYCKET ÖKAR

Som jag har gjort pauser och reflekterat på händelse, står det ut som i eldskrift, det andliga trycket från Satans rike är nu större än jag någonsin känt förut. Jesus varnade oss för detta: Bedrägeri, mången falsk kristus, krig och förföljelse.

**Matt. 24:4-9**

- Trycket kommer inte bara utifrån utan också inifrån Guds familj. **Matt. 10:34-39**
- Förföljelse och förräderi, falska profeter och att laglösheten ökar gör att många kristna lämnar sin kärlek till Gud och kyrkan. **Matt. 24:10-12**
- Ångest blir vanlig. **Luk. 21:25-26**

**Har du öron till att höra med?**

