

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

DEN BIBLISKA SANNINGEN OM STATEN ISRAEL

RLJ-1168-SE

JOHN S. TORELL

11 JANUARI 2009

DEL 1: STRIDERNÄ PÅ GAZAREMSAN

En gång fanns det en grupp som var i vägen för en invasionsarmé och som blev en källa till irritation och plåga för ockupationsmakten. Människorna var upprörda över att de hade drivits bort från sina hem, förlorat sina jobb och hade blivit tvingade att anpassa sig i gamla trånga kvarter i staden, vilka omgavs av murar och med beväpnade vakter på utsidan. Mer än 500 000 människor fick samsas i denna lilla enklav som saknade vatten, mat, sjukvård och hade översvämmade avlopp som flöt på gatorna. Det dog så många människor varje vecka att det blev omöjligt att begrava någon på ett riktigt sätt; istället användes massgravar.

Två år efter att flyktinglägret bildades, fick ockupationsarmén order om att börja reducera befolkningen. Det fick till resultat att ca 6 000-10 000 personer sändes till arbetsläger varje dag. De som var svaga och sjuka samt äldre flyttade man till utrotningsläger. Efter att ha tillbringat mer än sex månader med att rensa lägret, fanns det endast 40 000 kvar och den påtvingade deportationen avstannade. Människorna i lägret grävde tunnlar och smugglade in mindre vapen och ammunition då de ansåg sig vara i en prekär situation, och om de inte tog till vapen och försvarade sig, skulle de alla föras bort och möjligen dödas. De visste att ockupationstrupperna var överlägsna vad gällde tanks, artilleri och flyg.

Deportationen fortsatte igen ett år senare. Denna gång tyckte människorna i lägret att det var bättre att strida och dö än att tas levande och bli dödade. När en grupp av ockupationsarmén kom till lägret för att samla ihop en del personer, möttes de av skott från handeldvapen och tvingades retirera. Deras regering förklarade: "Terrorister" hade haft fräckheten att angripa en grupp "fredsmäklare" och en likvidering var det enda rätta sättet att handskas med dessa personer.

Det tog invasionsarmén 42 dagar att utrota dessa människor; störtbombare slog till dag och natt och stridsvagnar samt infanteri användes för att döda männen, kvinnorna och barnen. Stridernas var häftiga och fördes från kvarter till kvarter, från hus till hus tills alla kvarter hade förvandlats till en brinnande stenhög. Ingen av de 40 000 människorna i lägret överlevde.

Soldaterna i invasionsarmén var hänsynslösa; varje person från lägret som fångades, torterades till döds eller blev kastad in i de brinnande byggnaderna. När den sista människan i lägret var död, sände regeringen ut ett meddelande till pressen i hela världen: "**DEN SISTE JUDEN I WARSAWA HAR UTROTATS OCH STADEN ÄR NU FRI FRÅN JUDAR.**"

Det läger vi beskriver är det judiska ghattot i Warszawa, Polen. Det byggdes i oktober 1940 och spärrades av helt och hållet. Deporteringsarna till arbets- och dödslägren började i juli 1942 och slutade senare samma år. Upproret i ghattot började den 19 april 1943, en dag före Adolf Hitlers födelsedag. Invasionsarmén



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

tog hämnd genom att sända dit elitsoldater från SS. Många SS-soldater dog i striderna därför att judarna förstod att de kämpade mot en övermakt och lika väl kunde ta så många med sig som de kunde.

ÄR GAZAREMSAN ETT GHETTO FÖR PALESTINIER?

Många palestinier på Gazaremsan drevs ut från sina hem år 1948 av överlägsna israeliska beväpnade trupper. Världen ser ytterligare ett ghetto 66 år senare som är mycket större och som innehåller 1 400 000 palestinier som angrips från luften, bombarderas från kusten och invaderas på marken av infanteri, tanks och artilleri.

- ❖ Nazityskland ville ha *Lebensraum* (rum att växa) och ansåg att polacker, judar och ryssar var underlägsna folk som skulle drivas ut ur sina länder så att det tyska folket kunde expandera i öster.
- ❖ På samma sätt ville judarna ha ett eget land och skaffade sig det som idag kallas staten Israel genom list och krig.
- ❖ Tyskarna hävdade att de var en överlägsen ras och hade en gudabenådad rättighet att expandera på bekostnad av judar och slaviska folk.
- ❖ På samma sätt hävdar judarna att Gud gav dem landet som först kallades Kanaan det förlovade landet senare Israels land och slutligen Palestina. Men ***vad är sanning?***

VAD SÄGER BIBELN?

Gud nämnde det förlovade landet när han sade till Abraham (en kaldé), att han skulle lämna den plats han föddes och färdas västerut till Kanaan. **1 Mos. 12:1-7**

Abrahams son hette Isak, som i sin tur hade en son som hette Jakob, som själv hade 12 söner. Gud ändrade då Jakobs namn till Israel. **1 Mos. 32:24-28**

De 12 sönerns avkomma kallades Israels 12 stammar. **1 Mos. 49:28**

De 12 stammarna bodde i Egypten i en period av 430 år. **2 Mos. 12:40-41**

GUD ANVÄNDE MOSES FÖR ATT BEFRIA SITT FOLK UR EGYPTEN

546 år efter Abrahams död sade Moses att det var dags att befria Israels folk ut ur från Egypten och föra dem till det förlovade landet. **2 Mos. 3:1-10**

När Moses ledde dem ut ur Egypten hade de vuxit från en liten grupp till en nation med ca tre miljoner människor. **2 Mos. 12:37-38**

VÄGRAN ATT GÅ IN I DET FÖRLOVADE LANDET

Efter många under ledde Moses folket till det förlovade landets gräns, men när folket hörde talas om de olika folkslag som redan bodde i det, så blev de arga och vände sin vrede mot Moses. Gud uttalade ett domsord över folket och förutsade att endast de som var 20 år och yngre skulle få träda in i det nya landet. Moses tilläts inte komma in på grund av visad olydnad mot Gud. Av de 600 000 israeliterna var det bara Kaleb och Josua som fick gå in. **4 Mos. 14:1-31**

Israeliterna blev dömda att vandra kring i vildmarken i 40 år. **4 Mos. 14:32-35**

Moses fick tillåtelse att komma till det förlovade landets gräns och se det på håll innan han dog. **5 Mos. 34:1-7**

GUDS VILLKOR FÖR ATT DE SKULLE FÅ DET FÖRLOVADE LANDET

Guds löfte om Kaanans land till de 12 israelitiska stammarna var förutsatt av ett villkor som skrevs ned av Moses i Toran, känd som Gamla testamentets lag för kristna. Den ignoreras dock av de flesta kristna ledare, av de flesta kristna, av rabbiner och majoriteten av judar idag.

Gud sade till Israels barn för 3 500 år sedan att de skulle förlora landet om de gjorde uppror mot honom. **5 Mos. 4:23-28**

Men om de kastades ut från landet och gjorde bättring och kom tillbaka till honom skulle han åter upprätta landet för dem. **vers 29-40**

Israels barn varnades upprepade gånger att Guds välsignelse och rätten till landet endast skulle kunna äga rum om de vandrade med Gud. Alla sorters uppror eller att vända Gud ryggen skulle sluta med att Gud inte längre välsignade dem. **5 Mos. 8:6-20**

Förbundet skulle sluta existera om Israel vände sig bort från att tjäna Herren. Det var tänkt att förnyas om de omvände sig, men när sedan Messias kom slutade det första förbundet att existera. **5 Mos. 30:15-20**

FÖRBUNDET MED ABRAHAM, SOM KALLAS DET FÖRSTA FÖRBUNDET, GRUNDADES PÅ VILLKORET ATT ISRAELS FOLK VANDRADE MED GUD. DETTA FÖRBUND GJORDES OM INTET I DET ÖGONBLICK DE SLUTADE VANDRA MED GUD!

Aposteln Paulus gjorde detta mycket klart. **Hebr. 8:1-13**

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?