

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

ATT VANDRA I TRO

RLJ-1303-SE

JOHN S. TORELL

14 AUGUSTI 2011

DEL 2: DEN TREDJE MÄNNISKAN I VÄRLDEN

När vi fortsätter vårt studerande i Hebreerbrevet 11, ser vi att aposteln Paulus tittar närmare på två människor som levde före syndafloden, Abel och Enok.

Om Adams skapelse skedde år noll kan vi räkna ut att han dog år 930, och syndafloden inträffade år 1676, sju år efter Adams död.

Bibeln säger inte när Kain och Abel föddes.

REFERENSER TILL ABEL I DET NYA TESTAMENTET

Aposteln Paulus säger oss att Abel offrade till Gud i tro och att det gjorde honom rättfärdig. **Hebr. 11:4**

Jesus sa att Abel var rättfärdig. **Matt. 23:35**

Aposteln Johannes sa också att Abel var rättfärdig. **1 Joh. 3:12**

Detta är referenser till Abel i Nya Testamentet, men låt oss se vad det Gamla Testamentet har att säga om Abels liv.

ABELS LIV

Abel var Adams och Evas andre son. **1 Mos. 4:1-2**

Bibeln berättar inte hur gammal Adam var när Abel föddes och inte heller vet vi hur gammal Abel var när han blev mördad. Bibeln säger dock att efter Abels död föddes Set och då var Adam 130 år gammal. **1 Mos. 5:3**

Adam och Eva kände Gud personligen och berättade senare för sina barn att Gud skulle sända en Befriare till jorden som skulle betala för deras synder och för syndens förbannelse. **1 Mos. 3:15**

Kain och Abel fick veta att Gud dödade några djur till kläder åt Adam och Eva sedan de hade syndat. **vers 21**

Pojkarna måste ha hört berättas om Edens Lustgård och hur underbart det var när Gud kom dit och tallade med dem. Särskilt Abel måste ha sett på änglarna och det flammande svärdet som spärrade av ingången till Eden. **vers 22-24**

När pojkarna växte upp och blev män, fick de sköta sina egna förbindelser med Gud och visste att de regelbundet måste offra till Herren. **1 Mos. 4:3**

Abel gav Herren ett blodsoffer medan Kain offrade olika frukter. **vers 4**

Abel levde en kort tid på jorden, han älskade Gud och hade tron att Befriaren skulle komma en dag. Han var lydig och gav Gud ett blodsoffer men det är värt att nämnas att han bara fick tillfälle att göra ett enda offer till Gud innan han blev mördad av Kain. **vers 5-8**



Abel var den förste martyren som dödades därför att han älskade Gud och levde ett heligt liv. Satan hatar Guds folk och har använt sina efterföljare för att utföra mord ända in i nutid. **Matt. 23:27-39**

I framtiden kommer fler mord från Djävulen och hans efterföljare. **Upp. 12:13-17; 14:9-13**

EN SAMMANFATTNING AV ABELS TRO

Abel visste att hans föräldrar hade syndat.

Han visste hur underbart livet i Edens Lustgård hade varit.

Han kunde se kerubim, det flammande svärdet och Lustgårdens skönhet bakom dem.

Han visste att han aldrig skulle komma in i Lustgården.

Han visste dock genom sin tro att det skulle bli ett nytt Eden en gång i framtiden som han skulle få komma in i på grund av att han hade ångrat sina synder och satt sin tro till en framtida Befriare.

Det var Abels tro och det räknades honom till rättfärdighet.

Borde inte din tro vara större än Abels eftersom du vet namnet på Befriaren och har fått höra om vad han gjort och fortfarande gör? **Hebr. 12:1-2**

Tron ser inte tillbaka till det som har varit; utan istället ser tron framåt till det som komma skall! Hebr. 11:13-16

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som hur du avslutar din bana!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?