

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

ATT KÄNNA DIN MOTSTÅNDARE

RLJ-1328-SE

JOHN S. TORELL

5 FEBRUARI 2012

DEL 3: ALYNN PIKES DÖD

Alynn Pike var död. Hon var fru till den välkände predikanten Ted Pike som drev National Prayer Network (NPN). Detta chockerade den kristna allmänheten särskilt efter det fruktansvärda krig mot demoner som han och hans fru fört under många år. Han rapporterade många detaljer, och eftersom många kristna inte vet vad som händer i andevärlden så har många frågor väckts. I detta budskap ska jag beröra del av det Ted avslöjade och utreda det från ett bibliskt perspektiv.

DEN DEMONISKA ATTACKEN BÖRJAR

Ted beslutade att skriva en bok år 1971 för att avslöja myten att den nuvarande staten Israel skulle vara ett Guds verk. Han for till en hytta i bergen för att vara ensam och skriva ostört men han fann ingen frid. Detta är beskrivningen av hans första attack från andevärlden:

“Den natten stördes min sömn av våldsamma mardrömmar. Jag vaknade åtminstone ett dussin gånger. Jag hade aldrig upplevt sådana hårda attacker. Detta fortsatte natt efter natt. Oförmögen att kunna skriva återvände jag hem. Efter detta blev jag snart så svag att jag inte kunde vandra någon km utan att lägga mig ned. I månader erfor jag dussintals ”besök” om natten som paralyserade mig tillfälligt med en överväldigande känsla av ondska. I tolv år kunde jag bara göra lätta arbeten mer än tjugo minuter—vanligen stod jag bara ut fem timmar i veckan. Om jag ansträngde mig blev jag så svag att jag inte kunde andas i flera dygn.”

Ted angreps av demonerna fruktan och plåga. Dessa demoner är identifierade i Bibeln. **2 Tim. 1:7; Matt. 4:24**

Jag kan identifiera mig med Ted därför att jag också har träffat de demonerna. Som barn var jag rädd på natten och ibland hade jag sådan ångest att jag trodde jag skulle dö av hjärtattack. Jag fick ingen ro för jag inte hade någon tro på Gud.

En dag ca 1977 när jag var pastor i Christian Life Ministries i Carmichael, Californien, gick jag till kyrkans kontor som vanligt. Byggnaden låg i ett lager utan fönster, och så fort jag hade parkerat min bil slogs av en ångestfylld fruktan som gjorde att jag stelnade till. I ett ögonblick förstod jag att jag måste besegra fruktans demoner, annars skulle de kontrollera mig resten av mitt liv. Jag beslöt mig för att stå på Guds Ord och kämpa mot dem. **Luk. 10:17-20**

Jag öppnade ytterdörren och bestämde mig för att gå genom hela lagret utan att tända lyset, med bara nattbelysningen tänd. Jag började ljudligt proklamera att i namnet Jesus hade jag makten över alla demoner och att de var tvungna att ge sig inför mig och namnet Jesus. Det var ca 4000 kv/fot på första våningen och ungefär detsamma på andra våningen med många rum och korridorer.



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Det uppstod en häftig strid i början med vågor av fruktan och plågor som sköljde över mig, men jag stod fast och gick in i varje rum, samtidigt som jag kände ångesten släppa och jag kände den goda närvaron av den Helige Ande och änglarna.

Vad var det som var annorlunda? ***Det var dopet i den Helige Ande som drev mig med gudomlig kraft och demonerna fick vika!*** Sedan denna händelse har jag aldrig varit rädd för mörkret ty jag vet att jag är omgiven av heliga änglar med flammande svärd som är där för att möta mina behov. **Hebr. 1:13-14**

ATTACKEN PÅ ALYNN

Ted och Alynn gifte sig 1984 och hon var starkt kristen med god hälsa, men kort efter giftermålet slogs hon ner av demoner. Alynn fick attacker från samma typ demoner som hade attackerat Ted och de började dra kraften ur henne. Detta är Teds skildring av vad som hände:

“Efter bröllopet blev min fru plötsligt väldigt svag—hon som förut kunde jobba heltid, gå en mil om dagen, jogga och öva på pianot flera timmar om dagen. Vi försökte fara på bröllopsresa men kom bara några km innan Alynn mådde så illa och var så uttröttad att hon var tvungen att lägga sig i gräset invid vägen. I 16 år led hon av oförklarlig svaghet jämfört med mig. Under dessa år brast hon aldrig i sin tillgivenhet till Gud. Hon godtog inte att hennes man blivit kallad antisemit när han kritiserade judarnas maktställning och politiken i Israel. Hon tänkte stå för sanningen och ville till och med lida mer om så var nödvändigt, och tog lidandet med jämnmod. Hennes vilja och liv lade hon i Herrens händer.”

Jag vet inte varför Ted och Alynn inte sökte andra kristnas förbön, inte heller hur mycket de visste om andlig krigföring, men jag ska berätta något liknande för er. Det var runt 1966 och min fru Aina och jag bodde i Salt Lake City. Vi hade blivit omvända till Kristus 1965 och gått med i sydstatsbaptisterna i januari 1966. Vi var väldigt aktiva i kyrkan och har aldrig varit gladare än då.

En söndag morgon tog vi med en äldre änka när hon ville handla på varuhuset Sears. Jag såg att Aina föll ner på golvet just när vi skulle stiga på rulltrappan till andra våningen. Det kändes som någon hade slagit henne i huvudet med en tegelsten, sa hon, och hon blev mycket svag; istället för att handla tog vi med oss damen igen och åkte sedan hem till vårt.

Jag vill påminna er om att vi just blivit frälsta och vattendöpta och medlemmar i kyrkan. Vi visste inget om demoner och vår pastor kunde inte hjälpa oss med annat än en stilla bön. Aina var bara 28 år gammal och jättestark som en häst.

De nästa fem åren var som en mardröm. Aina blev väldigt svag och fick en fruktansvärd huvudvärk som gjorde att hon fick stanna i sängen många dagar medan jag var på jobbet. Fönstren hade hon täckt över därför att huvudvärken inte skulle bli värre av ljuset. Jag var en god baptist men inte döpt i den Helige Ande, så jag följde pastorns råd att söka läkare. Vi gick till ett antal olika läkare men de kunde inte hjälpa henne.

Vi flyttade till Mill Valley i Californien hösten 1969 för att gå på baptistseminariet och då blev Aina bättre. Gud ledde oss till ett möte som hölls av Full Gospel Business Men's International Fellowship i San Francisco Bay Area ca 1970-71 och där var det en dynamisk talare på mötet som hette Bill Basansky. Aina gick fram för förbön efter mötet och han lade händerna på henne och kastade ut sjukdomen. I flera veckor hade hon inte någon huvudvärk och hon återvann sin hälsa och gamla styrka.

Minns att om du inte vet om någots existens, söker du det inte.

När mina baptistiska ögon öppnades för mina möjligheter i den andliga världen, förstod jag att jag inte tagit herraväldet över de demoniska krafter som angrep min fru utan lät dem härja fritt till Gud sände oss Bill Basansky.

För länge sedan fanns det en kvinna som kom till Jesus som hade plågats av onda andar och Jesus satte henne fri. **Luk. 8:43-48**

DET BRUTNA SJÄLVFÖRTROENDETS DEMON

Livet var gott mot oss efter Ainas tillfrisknande och vi levde ett aktivt kristet liv med rådgivning och förbön. Men jag hade ett problem som ingen visste om. Jag var en vuxen man, men inom mig kände jag mig som en liten pojke utan värde. Som pastor kallade jag de äldste och diakonerna för "pojkar" och kände mig underlägsen när jag ledde mötena.

Jag träffade andra pastorer och tyckte de var mycket mogna medan jag var en liten gosse som försökte utföra en mans arbete. År 1988 skickade mig någon ett stycke text kallat "De avbrutna framstegens ande." Plötsligt förstod jag att jag hela mitt liv hade hållits tillbaka av en demonisk kraft som hade hindrat mig från att mogna som människa och att min själ hölls fången på detta område. När dessa andar kastats ut började jag växa andligt sett och ett år senare kände jag mig inte längre liten utan som en man med mer självförtroende i mitt umgänge med andra människor. Nu var inte de andra bara "pojkar," utan män i kyrkan. **1 Kor. 13:11**

Jag var inte längre rädd för att söka hjälp i andliga frågor och det tycks mig också ha varit ett problem för Ted och Alynn. Jag talade med Ted den 10 januari och frågade honom varför han inte hade sökt hjälp av andra kristna för att bekämpa demonerna? Han sa att den Helige Ande hade sagt att de skulle utkämpa detta för sig själva och inte be andra om hjälp. Sedan frågade jag om han inte hade läst Jakob 5:14 där det står att man ska tillkalla de äldste i kyrkan för att de ska be för personen ifråga. Hans svar var att "han var kyrkans äldste och behövde därför inte någon." Då förstod jag att demoner hade förblindat honom och satt dem i en isolering så de kunde komma åt dem.

ÄNNU FLER ATTACKER

År 2003 fick Alynn ett anfall medan hon körde bil och hon diagnosticerades senare med en godartad tumör som avlägsnades med kirurgi. Genom detta fick hon symtom som manodepressivitet och andra psykiska defekter.

“En behaglig afton sensommaren år 2005 strövade Alynn och jag runt i ett gammalt stenbrott. Plötsligt utropade hon att himlen var full av något som liknade aurora borealis med flammande ljus, en slags version av Van Goghs Stjärnennatt. Hon såg en enorm svart silhuett av en mans bröstkorg och huvud över himlen. Jag såg det inte. När vi lämnade platsen och for hem var allt fortfarande verkligt för Alynn i fantastiska former och ljus. Stjärnorna kastades omkring och färgat ljus uppträdde på träden och rörde vid bilar och insidan av vår bil.”

Andarna hölls inte undan av Ted och Alynn, så dessa syner kom tillbaka . Ted skriver:

“Snart började demonerna kommunicera genom henne. Hon talade okända språk dagligen. Hon sa sig känna demonerna i sin strupe och övre bröst, samt ett pladder non-stop i hennes hjärna. De stod hela tiden emot hennes försök att be. Vårt hus fylldes av klickande ljud, skarpa ljussken, irrande skuggor över rummens tak, och ibland otäcka dofter. Jag kunde bli hemskt illamående utan orsak. Alynn såg en galax i varje ljus i naturen i molnen och i huset. En kväll beskrev hon i en timme hur hon såg Oregon City Bridge skimra som juldekorationer. Men när hon tog av sig glasögonen såg hon samma bro som jag. Hon tyckte att mina ögon lyste gröna eller purpurfärgade. Hon blev rädd när ett öga stirrade på henne ur köksvasken. Hon såg glödande bilder av kulor och ormar runt rummet. En gång gjorde jag V-tecknet åt henne och då såg hon glödande v i mina fotspår. Ute såg hon enorma Vn i molnen. Ibland kunde jag se små röda ljus i träden, fälten, på vägen och husen. En gång pekade hon ut stora rutor av gräs och jag såg detsamma.

Hon klagade ofta på kakofonier av ljud utan skäl, som jag också hörde ibland. Jag såg ett mekaniskt monster som korsade vägen med propellerben. Vi såg ofta att det droppade vatten från torra tak liksom från vår bil. Vi hörde även bankande and hastande ljud och andra fysiska rubbningar när vi gick in i ett rum. Alynn såg ofta människoliknande figurer inne och ute, bl a en man som stod iförd baseballmössa på en talltopp. Ofta knackade det på dörren fast det inte fanns någon där. Hon blev väldigt frustrerad under de här åren därför att hon inte tyckte hon fick tillräckligt med ömhet från våra katter som nog såg demonerna runt omkring henne. Ofta tycktes katterna stirra med vidöppna ögon på dem och fly. Men den mest signifikativa upplevelsen var av- och på-materialisationerna av saker och ting.

Olika saker kunde försvinna eller komma tillbaka några timmar senare på platser vi kunde ha missat. Alynns dyra prismaglasögon var borta i sex månader. En dag köpte hon nya lika dyra glasögon men då fann vi plötsligt de gamla. En gång försvann bilnycklarna direkt ur hennes händer. Vi tog reservnycklarna. Alynn och jag hade aldrig nycklarna i bilen, men en vecka senare öppnade vi den och då satt nycklarna i tändningslåset! En annan gång hade jag viktiga papper framme. Då försvann sida 5. Någon timme senare hade det kommit tillbaka på rätt plats! Ibland försvann papper som handlade

om motstånd mot judisk överhöghet. Ibland kom de till rätta inom några timmar, bitvis omredigerade.

1983 låg det en tidning ovanpå mitt nyskrivna 345-sidiga manuskript om Israel: "Vår plikt...vårt dilemma", och allt kastade bort tillsammans och brann upp i spisen. Demonerna verkade ivriga att säga till Alynns att de hade gjort detta. De sa också att det var de som gett henne hennes besvär (huvudvärk, depression, ADD etc). Att de fick henne att inte att spela piano. En demon sa att hon inte fick ha självförtroende.

Saker bara försvann och kom åter.

Varje dag i sex år talade Alynns i tungor, bland annat nämnde hon Baal Shem Tov och Schabbatai. De som studerat kabbalan känner igen dessa namn som de mest framstående och syndiga namnen på historiska judiska kabbalister. Baal Shem Tov grundade den chassidiska ultraortodoxa judendomen.

VÅLD EMOT ALYNN

Eftersom demonerna hade fått härja fritt i Ted och Alynns hem påbörjade de ett försök att döda henne. Ted beskriver det:

"Den föregående attacken mot Alynns var mild jämfört med de fysiska problem som var i antågande. Hon fick våldsamma anfall med mycket tjat och anklagelser från demoner. Vid sådana tillfällen blev Alynns förutsägbart manisk och en fara för sig själv och fick tas in på psyket. Där lugnade hon ner sig och blev helt normal. När samma sak hände året efter virade vi in henne i en filt och sedan bråkade hon oavbrutet i 36 timmar och utstötte svordomar i en hastighet som jag aldrig hade varit med om. Sedan blev hon plötsligt lugn och visste inget om händelsen.

En natt efter att jag lagt mig, kände hon att en stor attack var på väg. Hon ville spara mig detta och gick ut i skjulet. Hon lyftes upp i luften och kastades fram och tillbaka därinne, mellan vassa metallkanter. Mirakulöst överlevde hon utan skador och efter varje attack sa hon att hon gärna genomgick lidande för Kristi skull.

ALYNNS SISTA DAGAR

I september 2011 attackerade demonerna henne med omåttligt ätande och hon blev överviktig. Demonerna gjorde henne sjuk av all mat och hon förlorade vikt så snabbt att det blev livshotande. Hon mådde illa när hon försökte äta. När hon inte dog av det, attackerade demonerna i ett sista angrepp. Så här beskriver Ted detta:

"När Alynns var ensam tyckte hon att hon var hopplöst ond och att ingen kunde bota henne. Hon trodde att hon begått den oförlåtliga synden. Guds

nåd kunde inte rädda henne. Hon var emot Gud. Som en akan i vår grupp kände hon sig skyldig att dö genom att kasta sig i floden intill.¹

Naturligtvis kom dessa anklagelser från Satan. Sådana förbannelser, omkring ett dussin, kom det flera under dessa dagar. De försvann så fort jag hade sagt sanningen. Då blev hon mycket lättad och ropade: O, jag vill tro att du har rätt! Så glad jag blir att jag inte är ond! Jag litar ju på Gud, och känner mig säker hos honom! Jag skulle aldrig ta självmord; jag skulle komma till helvetet om så skulle ske. Hon förstod detta rent intellektuellt, men kunde inte förstå annat än att hon var för ond för att leva.

Alynn lämnade sitt hem den 10 november mitt i natten och körde till floden och hoppade i. Av någon anledning kom hon upp därifrån och togs till psyket där hon stannade i 14 dar.

Den 6 december lämnade hon åter sitt hem på natten och åkte till den största bron i Portland där hon gick över räcket och hoppade ner till sin död. Hennes kropp följde med floden ner till havet och har inte återfunnits.

MIN SLUTSATS

Som en Herrens tjänare har jag kastat ut demoner sedan 1970. Under 42 år har jag i vår kyrka träffat på alla de olika ting som beskrivs av Ted Pike och jag tvivlar inte alls på att allt detta hände Alynn. Demoniskt våld är inget nytt och har funnits i tusentals år. **Mark. 5:1-15**

När kristna hör en berättelse som den här med Ted och Alynn, skapar det rädsla och öppnar dörren för demoniska attacker. Det är viktigt att slå fast att Jesus är störst. **Upp. 1:13-18**

Jesus har all makt. **Matt 28:18**

Satan och hans demoner är besegrade en gång för alla. **Kol. 2:13-15**

Jesus har överfört styrka att besegra demoner till varje kristen. **Mark. 16:15-20**

Demoner har ingen annan möjlighet än att underkasta sig Jesus. **Luk. 10:17-20**

MISSTAG AV PARET PIKE

Låt oss se vad paret Pike gjorde för fel:

1. Ted bedrogs av demoner när han sa att den Helige Ande hade sagt att de skulle bekämpa demonerna ensamma. Gud talar aldrig emot sitt eget Ord. **Jak. 5:13-16**
2. Ted och Alynn trodde att de måste lida för Herrens skull eftersom de utträttade Guds verk på jorden. Det står ingenstans i Bibeln att vi ska vika för demoner från Satan, utan vi ska istället stå dem emot! **1 Petr. 5:8-9**

¹ Detta är en hänvisning till Akan en man som plundrade Jeriko fast Gud hade sagt till dem att inte behålla någonting. Han blev till en förbannelse och Israel förlorade nästa slag. Josua 7:1-26

3. Satan jagar sina offer på samma sätt som en flock vargar jagar sitt byte. De försöker aldrig döda en hel hjord av djur utan väljer istället ut och isolerar ett enda djur och går sedan till anfall mot det. Pikes kunde inte förstå denna sanning.

En del gånger i livet blev jag svårt angripen av demoner och jag drog slutsatsen att jag behövde hjälp. Jag anlidade bönekedjan i vår församling och bad de äldste att kasta ut demonerna. I de tidiga åren var jag så bedragen av demoner att jag stängde av allt och stanna kvar i sängen vissa dagar. Min fru kallade på hjälp och hjälpteamet struntade i min avoghet och började kasta ut demonerna. När jag senare tog mitt förnuft till fånga tackade jag dem från djupet av mitt hjärta.

CHRISTIAN DYNAMICS KURS 1

De senaste sexton åren har jag arbetat med att skriva en särskild bok om demoner etc. Den blev färdig 2011 och Gud har lagt på mitt hjärta att visa steg för steg det som min fru och jag har lärt oss under åren med dessa problem i kyrkan. Jag tror att detta kan bli en undervisningsbok som passar för varje kristen, om de nu håller på med sådan verksamhet eller ej. Åtminstone talar den om hur du ska hålla dig fri från demoner.



Hör "förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom." (Apg. 10:38)

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som hur du avslutar din bana!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?